

De visie van de nieuwe Opperste Leider Ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei

Dit artikel bespreekt de visie van de nieuwe Opperste Leider van Iran, Ayatollah Seyyed. Mojtaba Khamenei . Ik geef de volledige tekst van de toespraken die hij heeft gehouden. Ik heb een bijdrage toegevoegd van professor Saied Reza Ameli van de Universiteit van Teheran. Hij werd door de Iraanse Opperste Leider benoemd in twee Hoge Staatsraden voor Cultuur. Hij is voorzitter van de Iraanse Raad voor de Bevordering en Promotie van de Geesteswetenschappen, lid van de Iraanse Academie van Wetenschappen, hoogleraar Communicatie en Internationale Studies aan de Universiteit van Teheran en hoofd van de UNESCO-leerstoel Cyberspace en Cultuur.

Eerste openbare toespraak van Ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei , 12 maart 2026

"Vrede zij met u, u die tot God uitnodigt en de door God geleide uitlegger van Zijn tekenen bent.

"Vrede zij met u, o u die een poort bent die naar God leidt en een hoeder van Zijn godsdienst.

"Vrede zij met u, o plaatsvervanger van God en beschermer van Zijn waarheid.

"Vrede zij met u, o bewijs van God en gids naar Zijn wil.

"Vrede zij met u, o u die naar voren bent gebracht en in wie de hoop is gevestigd.

"Vrede zij met u, een alomvattende groet."

"Vrede zij met u, o mijn meester, meester van de tijd.

"Ik wil mijn medeleven betuigen aan mijn meester, Imam Mehdi , met het hartverscheurende martelaarschap van de illustere leider van de revolutie, de wijze en geliefde Khamenei . "

"Ik smEEK Zijn heilige aanwezigheid om gebeden van genade uit te spreken voor ieder lid van de grote Iraanse natie – ja, voor alle moslims ter wereld, de dienaren van de islam en de revolutie, de onbaatzuchtige toegewijden en de nabestaanden van de martelaren van de islamitische beweging, in het bijzonder die van het recente conflict. Bovendien vraag ik nederig Zijn gebeden voor mijzelf, mijn geringste zelf."

"Het tweede deel van mijn toespraak is gericht aan de grote natie Iran.

"Allereerst wil ik kort mijn eigen standpunt uiteenzetten met betrekking tot de stemming van de geachte Raad van Experts. Ik, uw dienaar, Mojtaba Hosseini Khamenei vernam het besluit van de Assemblee tegelijk met u, via de omroep van de Islamitische Republiek.

"Het is moeilijk voor mij om in de voetsporen te treden van twee illustere leiders – de grote Khomeini en de gemartelde Khamenei . "

"Deze positie werd voorheen bekleed door iemand die, na meer dan 60 jaar streven op het pad van God en het afzien van allerlei genoegens, een stralend juweel en een eminente figuur in de geschiedenis van de heersers van dit land is geworden.

"Ik had de eer zijn lichaam te bezoeken na zijn martelaarschap; wat ik zag was een rots in de branding, en mij werd verteld dat de vuist van zijn gewonde hand gebald was.

"Het is moeilijk om na zo'n man het leiderschap over te nemen; de leegte kan alleen worden opgevuld met Gods hulp en jullie steun, o volk.

"Als de kracht van het Iraanse volk niet op het toneel te zien is, zullen noch de leider, noch de verschillende instellingen van het land – wier ware waardigheid ligt in het dienen van het volk – de vereiste effectiviteit hebben."

"De effectieve aanwezigheid van het Iraanse volk ter plaatse moet worden gehandhaafd – zowel op de manier waarop jullie die dagen en nachten van de oorlog hebben getoond, als in diverse instrumentele vormen zoals deelname aan verschillende sociale, politieke, educatieve, culturele en zelfs veiligheidsgebieden.

"Ik wil u eraan herinneren hoe belangrijk het is om de Quds -dagbijeenkomsten bij te wonen, waar de vastberadenheid om de vijand te verpletteren centraal moet staan voor iedereen.

"Onthoud elkaar geen hulp en bijstand. Door Gods genade is dit altijd al een kenmerk geweest van de meeste Iraniërs, en het is te verwachten dat deze eigenschap in deze tijd – die vanzelfsprekend voor sommigen zwaarder is dan voor anderen – des te duidelijker naar voren zal komen."

"Ik doe een beroep op alle hulporganisaties om alles in het werk te stellen om die leden van het land die in nood verkeren te helpen."

"Als deze aanwijzingen worden opgevolgd, zal de weg voor jullie, geliefde natie, naar dagen van grootsheid en glorie worden geëffend. De meest directe manifestatie hiervan zal, als God het wil, de overwinning op de vijand in de huidige oorlog zijn."

"Het derde deel van mijn toespraak is een oprechte uiting van dankbaarheid aan onze dappere strijders. Ik betuig mijn oprechte dank aan onze moedige strijders in een tijd waarin ons geliefde vaderland onrechtvaardig wordt aangevallen door de leidende landen van het Front van Arrogantie."

"De Iraanse strijders hebben met hun verpletterende klappen de vijand de weg versperd en een einde gemaakt aan hun illusie dat ze ons geliefde vaderland zouden kunnen domineren of zelfs vernietigen."

"Mijn beste strijdmakkers! Wat het Iraanse volk wil, is de voortzetting van een effectieve verdediging die de vijand spijt zal bezorgen."

"Bovendien moet het drukmiddel van het afsluiten van de Straat van Hormuz absoluut blijven worden benut . "

"Er zijn studies uitgevoerd naar het openen van andere fronten waar de vijand weinig ervaring heeft en waar hij zeer kwetsbaar zou zijn. Mocht de oorlog voortduren, dan zal de activering van dergelijke fronten plaatsvinden op basis van bepaalde belangen."

"Ik betuig mijn oprechte dank aan de strijders van het Verzetsfront."

"Wij beschouwen de landen van het Verzetsfront als onze beste vrienden, en de zaak van het Verzet en het Verzetsfront zijn een onlosmakelijk onderdeel van de waarden van de Islamitische Revolutie."

"Zonder twijfel zal de samenwerking tussen de leden van het Verzetsfront de weg naar het uitroeien van de zionistische opstand verkorten."

"We hebben gezien hoe trouw Jemen de onderdrukte bevolking van Gaza is blijven verdedigen. Ondanks alle obstakels is het zelfopofferende Hezbollah de Islamitische Republiek te hulp gekomen, en het verzet in Irak heeft moedig hetzelfde pad gevolgd."

"In het vierde deel richt ik mijn woorden tot hen die de afgelopen dagen schade hebben geleden – zij die het verdriet van het martelaarschap van geliefden hebben ervaren, zij die gewond zijn geraakt en zij wier huizen of bedrijven beschadigd zijn."

"Ik leef mee met de families van de martelaren. Ik heb een soortgelijke ervaring als deze nobele mensen. Naast mijn vader heb ik mijn trouwe vrouw, mijn zelfopofferende zus en haar jonge kind, en de echtgenoot van mijn andere zus toevertrouwd aan de karavaan van martelaren."

"Wat geduld in het aangezicht van rampspoed mogelijk – en zelfs gemakkelijk – maakt, is het besef van de zekere goddelijke belofte van een grote beloning voor de geduldige. Daarom moet men volharden en hoop en vertrouwen stellen in de genade en hulp van de Almachtige."

"Ik verzeker iedereen dat we de wraak voor het bloed van jullie martelaren niet zullen laten varen."

"Ik verzeker iedereen dat we er alles aan zullen doen om het bloed van jullie martelaren te wreken."

"De wraak die we voor ogen hebben, is niet alleen vanwege het martelaarschap van de illustere leider van de revolutie. Elk lid van de natie dat door de vijand is gemarteld, is een afzonderlijk geval dat om wraak vraagt."

"Een beperkt deel van deze wraak voor het bloed van onze martelaren is al zichtbaar. Maar totdat we de wraak volledig hebben voltrokken, blijft dit dossier bovenaan alle andere staan. We zijn nog gevoeliger als het gaat om het bloed van onze kinderen en baby's."

"De misdaad die de vijand opzettelijk tegen de Shajara heeft begaan." De Tayyibah - school in Minab en andere soortgelijke gevallen zullen bijzondere aandacht krijgen in dit proces van wraakneming."

"Gewonde militairen moeten kosteloos passende medische zorg ontvangen en van andere voorzieningen kunnen profiteren."

"En voor zover de huidige situatie dat toelaat, moeten er voldoende en concrete maatregelen worden genomen om de financiële verliezen voor particulier eigendom te compenseren."

"Deze laatste twee punten zijn verplichte taken voor de geachte ambtenaren, die ze moeten uitvoeren en aan mij verslag moeten uitbrengen."

"In elk geval zullen we schadevergoeding eisen van de vijand; mochten ze weigeren, dan zullen we naar eigen inzicht beslag leggen op hun bezittingen, en als dat niet mogelijk is, zullen we een gelijkwaardig bedrag aan hun bezittingen vernietigen."

"Het vijfde deel van mijn toespraak richt zich tot de leiders van bepaalde landen in de regio. We delen een grens met vijftien landen en hebben altijd warme betrekkingen met hen gewild, en willen die nog steeds. Maar de vijand heeft jarenlang militaire en financiële bases in sommige van deze landen gevestigd om zijn dominantie over de regio te verzekeren."

"Bij de recente aanval werden enkele van deze militaire bases gebruikt ; uiteraard hebben we, zoals we van tevoren duidelijk hadden aangegeven, en zonder enige daad van agressie tegen de landen in die regio zelf te plegen, alleen de Amerikaanse bases daar als doelwit gekozen. Hierna zullen we geen andere keuze hebben dan deze koers voort te zetten. We blijven echter overtuigd van de noodzaak van vriendschap met onze burens."

"Deze landen in de regio moeten hun standpunt bepalen ten aanzien van de agressors die ons geliefde vaderland hebben aangevallen en onze mensen hebben vermoord."

"Ik adviseer de leiders van de landen in de regio om die [Amerikaanse] bases zo snel mogelijk te sluiten, want ze moeten inmiddels toch wel beseffen dat de beweringen van de VS over het waarborgen van veiligheid en vrede niets dan leugens zijn geweest."

"Het sluiten van Amerikaanse bases in de regio zal die regeringen in staat stellen hun banden met hun eigen bevolking te versterken, die over het algemeen ontevreden is over het vernederende gedrag dat met die bases gepaard gaat. Het zal ook leiden tot een toename van hun rijkdom en macht."

"Ik herhaal: de Islamitische Republiek is, zonder te streven naar overheersing of kolonisatie in de regio, volledig bereid tot eenheid en het bevorderen van warme, oprechte en wederzijdse betrekkingen met al haar buurlanden ."

"In het zesde deel richt ik mij tot onze martelaar-leider. O leider! Met uw heengaan heeft u de harten van ons allen in rouw gedompeld. U had altijd naar een dergelijk lot verlangd, totdat de Almachtige God het u uiteindelijk schonk terwijl u de Heilige Koran reciteerde op de ochtend van de tiende dag van de gezegende maand Ramadan ."

"U hebt vele onderdrukkingen met verdraagzaamheid doorstaan, zonder ooit te wijken. Onze gemartelde leider! Velen hebben uw ware waarde nooit gekend. Misschien zal het nog lang duren voordat de vele sluiers en maskers wegvallen, waardoor de verschillende aspecten [van uw grootsheid] aan het licht komen."

"Wij hopen dat u, in de nabijheid van de stralende zielen, de waarachtigen, de martelaren en de vrienden van God, zult blijven waken over de vooruitgang van deze natie en alle naties van het Verzetsfront en dat u voor hen zult bemiddelen."

"O gemartelde leider! Wij beloven u dat wij met heel ons wezen zullen strijden voor het hijsen van deze vlag, die het voornaamste vaandel is van het Front van de Waarheid, en voor de verwezenlijking van uw heilige doelen."

"In het zevende deel bedank ik allen die hun steun hebben betoond – de grote religieuze autoriteiten, culturele en politieke persoonlijkheden, en de mensen die bijeenkwamen om hun trouw te hernieuwen."

"Ik wil ook de ambtenaren van de drie regeringsinstanties en de tijdelijke leiderschapsraad bedanken voor hun degelijke beleid en de genomen maatregelen."

"Ik hoop dat Gods bijzondere genade in deze gezegende dagen het hele Iraanse volk, alle moslims en de onderdrukten van de wereld zal omvatten."

"Ten slotte smeed ik onze meester dat hij in de resterende nachten en dagen van Qadr en de gezegende maand Ramadan de Almachtige mag vragen om een beslissende

overwinning voor ons volk op de vijand, evenals waardigheid en welzijn, en voor hen die zijn heengegaan, een verheven status in het hiernamaals.

"Vrede zij met u, en de barmhartigheid van God, en zijn zegeningen en groeten."

Tweede openbare toespraak van Ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei , 20 maart 2026

In de naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle.

- Transformer van harten en blikken,
- Directeur van dag- en nachtdiensten,
- Transformer van situaties en omstandigheden,

Verander onze omstandigheden in de best mogelijke omstandigheden!

Dit jaar vallen de lente van spiritualiteit en de lente van de natuur – dat wil zeggen, het veelbelovende Eid al- Fitr en het eeuwenoude Eid van Nowruz – samen, en ik feliciteer alle inwoners van het land met deze twee religieuze en nationale feestdagen. Ik feliciteer ook alle moslims wereldwijd met Eid al- Fitr .

Het is tevens nodig iedereen te feliciteren met de opmerkelijke overwinningen van de islamitische strijders en mijn medeleven en sympathie te betuigen aan alle families en nabestaanden van de eervolle martelaren van de tweede opgelegde oorlog, de staatsgreep van januari, de derde opgelegde oorlog, de martelaren van de veiligheidsdiensten en de grenswacht, en de anonieme martelaren [martelaren van de inlichtingendiensten].

Hieronder presenteer ik mijn opmerkingen ter gelegenheid van het aanstaande jaar 1405.

Allereerst geef ik een kort overzicht van enkele belangrijke gebeurtenissen van het afgelopen jaar. In het afgelopen jaar hebben onze geliefde burgers drie militaire en veiligheidsoorlogen meegemaakt. De eerste oorlog was de Juni-oorlog, waarin de zionistische vijand, met de speciale hulp van de Verenigde Staten en te midden van onderhandelingen, enkele van de beste commandanten en vooraanstaande wetenschappers van het land en vervolgens ongeveer 1000 van onze medeburgers heeft gedood. Door een grove misrekening dacht de vijand dat het volk na een dag of twee het islamitische systeem zou omverwerpen. Maar dankzij uw waakzaamheid, het volk, de ongeëvenaarde moed van de islamitische strijders en de vele offers die zijn gebracht, verschenen al snel tekenen van wanhoop en radeloosheid bij de zionistische vijand, zodanig dat deze zichzelf van de rand van de afgrond redde door middel van bemiddeling en een staakt-het-vuren.

De tweede oorlog was de staatsgreep van januari, toen de Verenigde Staten en het zionistische regime, in de veronderstelling dat het Iraanse volk de visie van de vijand uitvoerde vanwege de door hen opgelegde economische problemen, hun huurlingen inzetten om talloze rampen te veroorzaken, meer van onze dierbare medeburgers te doden dan in de vorige oorlog en enorme schade aan te richten.

De derde oorlog is de oorlog waarin we ons nu middenin bevinden, en op de eerste dag daarvan namen we met tranen in onze ogen en een bedroefd en gebroken hart afscheid van de vriendelijke vader van de Ummah , onze grote Leider – moge God zijn gerespecteerde positie verheffen – terwijl we vol enthousiasme aan het hoofd van een karavaan van martelaren op weg gingen naar een hemelse reis naar een plaats die voor hem was bestemd, in de schaduw van Gods genade, in de nabijheid van gezuiverd licht en te midden van de rechtvaardigen en martelaren. Vanaf die dag nemen we ook geleidelijk en met verdriet afscheid van de andere martelaren van deze oorlog, waaronder de kinderen van de Shajareh. De Tayyebah- school in Minab , de dappere en onderdrukte helden van de Vernietiger Dena, de gemartelde commandanten en strijders van de Revolutionaire Garde, het leger, de veiligheids- en politiediensten en de Volksmobilisatiemacht (de Basij), de anonieme soldaten [martelaren van de inlichtingendiensten], de dappere grenswachten en de rest van de natie, jong en oud, die in een karavaan van licht voor ons langs trokken. Deze oorlog vond plaats nadat de vijand teleurgesteld was over een aanzienlijke volksbeweging in zijn voordeel, en in de illusie dat als hij het hoofd van de gevestigde orde en een aantal invloedrijke militairen

zou martelen, hij angst en wanhoop bij jullie, ons geliefde volk, zou zaaien en jullie ertoe zou brengen het strijdtoneel te verlaten, en zo zijn droom zou verwezenlijken om Iran te domineren en vervolgens te ontwrichten. Maar in deze heilige maand combineerden jullie vasten met jihad en vormden jullie een uitgestrekte verdedigingslinie, zo breed als het land, en sterke vestingwerken, zo talrijk als de pleinen, wijken en moskeeën. En zo bracht je hem in verwarring, waardoor hij allerlei tegenstrijdige woorden en absurditeiten begon uit te spreken, wat een teken is van gebrek aan bewustzijn en cognitieve zwakte. U had de staatsgreep al op 12 januari [22e van Dey] neergeslagen, en op 11 februari [22e van Bahman] toonde u opnieuw uw verzet tegen wereldwijde arrogantie en uw onvermoeibaarheid. Op 12 maart, samenvallend met Quds- dag, liet u hem inzien dat hij niet alleen te maken had met raketten, drones, torpedo's en militaire aangelegenheden, maar dat de frontlinie van Iran veel groter was dan zijn [de vijanden'] nederige en bekrompen mentaliteit. Ik wil iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan dit grootse epos, evenals de dappere, eerlijke en populaire president en andere functionarissen die aanwezig waren bij deze vlekkeloze en formele ceremonie.

Dit soort actie, en het zichtbaar maken ervan, kan op zichzelf zeer wenselijk zijn en de cohesie tussen de natie en de heersers steeds verder versterken. **Momenteel wordt, als gevolg van de ongelooflijke eenheid die onder jullie, medeburgers, is ontstaan – ondanks alle verschillen in religieuze, intellectuele, culturele en politieke achtergrond – een breuk in de vijand teweeggebracht.** Dit moet worden beschouwd als een bijzondere zegen van de Almachtige en Verhevene Allah, waarvoor we in woord, hart en daad zeer dankbaar moeten zijn. Een van de onschendbare regels is dat wanneer men dankbaar is voor een zegening, de wortel ervan sterker wordt of zich uitbreidt in verhouding tot de mate van dankbaarheid, en er meer gunsten naar de dankbare persoon worden gezonden. Wat nu nodig is in de context van praktische dankbaarheid, is dat we deze grote zegening beschouwen als een genade van de Almachtige en er zoveel mogelijk goed gebruik van maken. Op deze manier zal deze cohesie ongetwijfeld steeds sterker worden en zullen jullie vijanden meer in diskrediet raken en onderworpen worden. Dit was een overzicht van enkele belangrijke gebeurtenissen uit het jaar 1404.

Maar nu we aan de vooravond staan van het jaar 1405, staan we voor een aantal belangrijke zaken. Ten eerste nemen we voorgoed afscheid van onze geliefde gast, de heilige maand Ramadan 1447 AH: de maand waarin jullie harten zich in de Nacht van Qadr tot de transcendente wereld wendden en jullie de barmhartige God aanriepen, en Zijn Heiligheid Zijn barmhartigheid aan jullie schonk. Jullie vroegen onze Heer [Imam Mahdi], moge Allah zijn nobele wederkomst bespoedigen, en Zijn God om triomf, overwinning, welzijn en allerlei zegeningen, en jullie zullen ongetwijfeld hetzelfde of zelfs meer hebben ontvangen dan wat jullie harten verlangden, als God het wil. Tegelijkertijd met dit afscheid, dat hoe meer kennis de mens verwerft, hoe bitterder en droeviger het zal zijn, omarmen we de gelukkige volle maan van Shawwal al- Mukarram en wachten we met vrees en hoop op de geschenken van de Gezegende en Verheven Allah. Ik hoop dat, na jullie dagelijkse en nachtelijke, plichtsetrouwe aanwezigheid, geliefde natie, en de totstandkoming van het epos van Quds -dag, de Almachtige ons niet anders zal behandelen dan met Zijn vrijgevigheid, verdraagzaamheid, vergeving en grote genade waaraan jullie en ik gewend zijn geraakt. En in het bijzonder hopen wij dat, spoedig na het goede nieuws van de algemene opluchting met betrekking tot de algemene verschijning van onze Heer [Imam Mahdi], Zijne Eminentie, de opperste beschermer aangesteld door Allah, Hij het gezegende hart van Zijn heiligheid zal vullen met vreugde, waaruit allerlei zegeningen zullen neerdalen op de mensen van deze wereld, door Zijn genade en vrijgevigheid.

Een andere belangrijke gebeurtenis waar we voor staan, is het eeuwenoude Eid van Nowruz . Dit feest brengt een geschenk van de natuur, van vernieuwing, frisheid en leven, en is een perfecte gelegenheid om te vieren met vreugde en geluk.

Enerzijds is dit voor het grote publiek het eerste jaar dat onze gemartelde Leider en andere nobele martelaren niet meer onder ons zijn. In het bijzonder rouwen de families en nabestaanden van de martelaren om hun dierbaren.

Tegelijkertijd denk ik, als gewone burger met enkele martelaren in mijn omgeving, dat terwijl we rouwen en onze harten vol verdriet en smart zijn voor alle martelaren, we blij

mogen zijn dat in deze dagen onze pasgetrouwde stellen hun leven samen beginnen. En als God het wil, zullen de gebeden voor onze gemartelde leider en andere nobele martelaren van deze oorlog bij deze dierbaren zijn. Ik beveel aan dat het publiek zijn gebruikelijke [nieuwjaars]bezoeken in deze dagen aflegt, uiteraard met respect voor de nabestaanden van de martelaren en hun welzijn. Misschien kunnen de mensen in elke buurt hun nieuwjaarsbijeenkomsten beginnen met het eren van de martelaren van diezelfde plek, wat mogelijk is met de nodige coördinatie. Natuurlijk blijft de rouwperiode die de eerbiedwaardige regering heeft ingesteld voor de tragedie van het martelaarschap van onze geliefde Leider van kracht, en het in acht nemen en respecteren ervan wordt beschouwd als een aspect van de grootsheid van dit systeem en van het land.

Na deze woorden volgen nog enkele korte opmerkingen.

Allereerst wil ik in het bijzonder mijn dank uitspreken aan hen die – naast hun aanwezigheid op pleinen, in wijken en moskeeën – zich steeds meer inzetten voor hun maatschappelijke rol. Onder hen bevinden zich diverse productiebedrijven, zowel publiek als privé, en ook enkele dienstverlenende gilden, en vooral mensen die allerlei nuttige diensten gratis aan de gemeenschap verlenen, zonder dat hun baan dat vereist. En God zij dank, daar zijn er veel van.

Ten tweede is een van de tactieken van de vijand zijn mediacampagne, die met name in deze tijd gericht is op het ondermijnen van de nationale eenheid en daarmee de nationale veiligheid door de geesten en zielen van sommige mensen te beïnvloeden. We moeten oppassen dat deze sinistere intentie niet werkelijkheid wordt als gevolg van nalatigheid en door onze eigen toedoen. Daarom is mijn advies aan de binnenlandse media van ons land, ongeacht hun intellectuele, politieke en culturele verschillen, om zich ten strengste te onthouden van het focussen op zwakke punten. Anders zou de vijand zijn doel kunnen bereiken.

Ten derde hoopt de vijand te profiteren van de economische en bestuurlijke zwakheden die zich in de loop der tijd hebben ontwikkeld. **Onze gemartelde Leider – moge Allah zijn positie verheffen – heeft de economie jarenlang centraal gesteld als thema en slogan van het jaar. Naar mijn bescheiden mening zou het voorzien in het levensonderhoud van de bevolking, het verbeteren van de leef- en welzijnsinfrastructuur en het creëren van welvaart voor het grote publiek als een speerpunt en een vorm van verdediging, en zelfs een belangrijke stap voorwaarts, moeten worden beschouwd in de economische oorlog die de vijand voert.**

Ik ben dankbaar dat ik de kans heb gehad om de woorden te horen van onze dierbare medemensen uit alle lagen van de bevolking. Zo heb ik bijvoorbeeld een tijdlang met u meegereden in een taxi – geregeld op mijn verzoek – door de straten van Teheran, samen met een anonieme groep, en geluisterd naar uw gesprekken. Ik beschouwde deze manier van steekproefneming als superieur aan veel opiniepeilingen. In veel gevallen kwamen mijn inzichten overeen met die van u, die vaak werden geuit in de vorm van kritiek op economische en bestuurlijke zaken. Daarbij heb ik veel van u geleerd en ik blijf op zoek naar nieuwe kennis. Onlangs, in de dagen voor en na de 19e van de Ramadan, heb ik opnieuw veel geleerd van velen van u die aanwezig waren op de openbare pleinen. Ik hoop dat ik deze zegening nooit hoeft te missen. Op basis van wat ik heb geleerd en gehoord, en in combinatie met andere studies, is er gewerkt aan een effectieve en door experts geteste oplossing – een oplossing die zo alomvattend mogelijk is. Godzijdank is dit in acceptabele mate gerealiseerd en zal het spoedig, als God het wil, door vastberaden functionarissen met de medewerking van alle geledingen van de natie kunnen worden uitgevoerd. **Tot slot, geïnspireerd door onze grote gemartelde Leider, kondig ik in dit gedeelte de slogan van dit jaar aan: "Verzetseconomie in het licht van nationale eenheid en nationale veiligheid."**

Ten vierde en laatste, wat ik in de eerste verklaring heb gezegd over het standpunt en het beleid van het systeem ten aanzien van de omgang met buurlanden, is een serieuze en oprechte kwestie. Naast het element van goede nabuurschap erkennen we andere spirituele elementen – in de eerste plaats onze gedeelde toewijding aan de nobele religie van de islam, evenals de aanwezigheid van heilige plaatsen en heiligdommen in sommige van deze landen, de woonplaats en werkgelegenheid van vele Iraniërs in andere landen, een gedeelde etniciteit of taal, en gemeenschappelijke strategische belangen, met name

in de strijd tegen arrogantie – elk van deze elementen kan op zichzelf bijdragen aan het versterken van vriendschappelijke betrekkingen. Onder deze elementen beschouw ik onze oostelijke burens als zeer dierbaar. Ik weet al lange tijd dat Pakistan een land was dat bijzonder geliefd was bij onze gemartelde Leider, een sentiment dat duidelijk bleek uit de emotie in zijn stem tijdens de vrijdagse preken over de verwoestende overstromingen die het leven van onze religieuze broeders daar bedreigden. Om verschillende redenen heb ik deze mening altijd zelf gehuldigd en heb ik die in diverse bijeenkomsten niet nagelaten te uiten. Hierbij wil ik er bij onze twee bevriende landen, Afghanistan en Pakistan, op aandringen betere betrekkingen met elkaar aan te knopen – al is het maar omwille van het goddelijke welbehagen en om verdeeldheid onder moslims te voorkomen – en van mijn kant ben ik bereid de nodige stappen te ondernemen. Ik wil er ook op wijzen dat de aanvallen op Turkije en Oman – beide landen onderhouden goede betrekkingen met ons – gericht op bepaalde locaties in deze landen, op geen enkele wijze zijn uitgevoerd door de strijdkrachten van de Islamitische Republiek of andere strijdkrachten van het Verzetsfront. Dit is een list van de zionistische vijand, die de valse-vlagtactiek gebruikt om verdeeldheid te zaaien tussen de Islamitische Republiek en haar buurlanden, en dit kan ook in andere landen voorkomen. Ik heb de overige punten met betrekking tot deze kwestie reeds genoemd.

Ik hoop, met de gebeden van onze Heer [Imam Mahdi] – moge Allah zijn verlossing bespoedigen – en met de aandacht van de Almachtige, dat dit jaar een goed jaar zal zijn, vol triomfen en allerlei geestelijke en materiële verlichting voor ons volk, onze burens en moslimnaties, en in het bijzonder voor de elementen van het Verzetsfront; en een jaar dat niet zo zal zijn voor de vijanden van de islam en de mensheid. "En Wij wilden gunst betonen aan hen die op aarde onderdrukt werden, en hen tot voorbeeld stellen en hen tot erfgenamen maken, en hen in het land vestigen, en Farao en Haman en hun legers laten zien waarvoor zij vreesden (Heilige Koran 28:6)." Waarlijk, God de Almachtige heeft de waarheid gesproken; Zijn nobele Boodschapper (vrede zij met hem) heeft de waarheid gesproken; en wij behoren tot hen die daarvan getuigen.

Moge Gods groet, barmhartigheid en zegeningen met u zijn.

Analyse van de eerste openbare toespraak van Saied Reza Ameli

In de naam van Allah

Het doordachte en identieke model van de wijze leider

De eerste boodschap en tevens de eerste manifestatie van de nationale en mondiale identiteit van de Wijze Leider, Zijne Eminentie Ayatollah Sayyid. Mojtaba Hosseini Khamenei weerspiegelt zijn weloverwogen model, dat de nobele erfenis van de gemartelde Leider en de overleden Imam voortzet en een centrale plaats toekent aan "gelijkgestemde oriëntaties" in zijn leiderschapstraject.

Een algemeen begrip van dit model versterkt het nationale zelfvertrouwen en het sociaal kapitaal van de Islamitische Republiek Iran. Dit perspectief staat voor een transformerend, mededogend en publieksgericht leiderschap – eervol, moedig, inspirerend en creatief – gericht op verheven en prachtige horizons. In deze beknopte verklaring worden vijf kerncomponenten van het model van de Wijze Leider belicht:

1) Verbinding met de Verwachte Imam: De Leider begint zijn boodschap met het uiten van eerbied en loyaliteit jegens de Imam van deze tijd en de Plaatsvervanger van God, wiens verschijning het verlangen van harten en ogen is. Ayatollah Sayyid Mojtaba Hosseini Khamenei opende zijn boodschap met het openingsvers van de Ziyarat van Al-Yasin en bracht zijn groeten en toewijding over aan het heiligdom van de erfgenamen van de profeten en de heilige imams. Hij besloot zijn boodschap met groeten en een smeekbede om hulp van de Verlosser van de mensheid en een verzoek om steun en waardigheid voor de loyale Iraanse natie. Dit begin en einde van de boodschap weerspiegelen duidelijk de "essentie van de Islamitische Revolutie", waarvan de

oorsprong en het doel liggen in een diepe verbondenheid met de Almachtige God en Zijn Plaatsvervanger.

2) Nederigheid jegens het volk: Zijn cruciale boodschap wordt benadrukt door uitingen van nederigheid en bescheidenheid jegens de nobele Iraanse natie en respect voor de imams van de revolutie. Ayatollah Sayyid Mojtaba Khamenei benadrukt het concept van "leiderschap door het volk als het beste en edelste leiderschap", dat tijdens de korte periode van afwezigheid van een opperste leider de verantwoordelijkheid voor het land op zich nam en de belangrijkste bron van veiligheid en veerkracht voor het geliefde Iran werd. Dit perspectief verheft "democratie" tot "op het volk gericht leiderschap" en stelt terecht dat de effectiviteit en efficiëntie van het systeem van de Islamitische Republiek Iran afhankelijk zijn van het volk. Hij beschouwt het volk als de primaire bron en oorsprong van "leiderschapsautoriteit". Deze visie bevestigt in wezen de waarheid dat het volk de overvloedige bron is van de groei, gezondheid, vooruitgang en ontwikkeling van het land. In deze context is de fundamentele plicht van de Beschermers van de Moslims in de eerste plaats het verlichten van het lijden van het volk. Imam Sadiq (vrede zij met hem) zegt: "Bij God, de rechtvaardigen zijn zij die zelfs geen mier kwaad doen" (Al-Amali van Al-Saduq, p. 73). Dit is een cultuur en levensstijl van vrede en waardigheid die veiligheid en rust voor iedereen garandeert. In deze context valt veel te zeggen, maar we benadrukken hier het verheven principe dat de Beschermers van de Moslims leidt: hij beschouwt het als zijn voornaamste plicht om vrede in de samenleving te brengen en het lijden van de mensen te verlichten. In zijn eerste verklaring, die de basis vormt van een bepaalde visie, stelt Ayatollah Sayyid Mojtaba Khamenei benadrukte drie belangrijke aspecten met betrekking tot het volk:

2-1 Ten eerste, het behoud van eenheid en solidariteit – de basis van het sociaal kapitaal van een natie. Het is duidelijk dat Gods steun, volgens de goddelijke logica, bij de gemeenschap ligt. Daarom moet men een breed perspectief hanteren en, ter bescherming van de waarde van saamhorigheid en wederzijdse genegenheid, verschillen en meningsverschillen negeren. In plaats van verdeeldheid moet men zich richten op synergie, waarbij menselijk kapitaal wordt omgezet in een grote revolutionaire troef onder de vlag van de Islamitische Republiek Iran. Fundamenteel gezien spelen oprechte en diepe wederzijdse genegenheid en vriendelijkheid – niet oppervlakkig of tijdelijk – een vitale rol in de vitaliteit en het gevoel van veiligheid binnen de samenleving. De Profeet (vrede zij met hem) zei prachtig: "Degene die op de Dag des Oordeels het dichtst bij mij zal zijn, is degene die het meest vriendelijk is voor de mensen" (Bihar al-Anwar, deel 77, blz. 150). Met andere woorden, hij zei: "De besten onder jullie zijn degenen die het meest vriendelijk zijn, die vriendelijkheid geven en ontvangen" (Tohaf al-Uqul, blz. 45).

2-2 Ten tweede, wederzijdse hulp en nadruk op het principe van solidariteit: Een hoger niveau van eenheid en solidariteit is wederzijdse hulp, vooral in deze unieke omstandigheden waarin vijanden het heilige land Iran hebben aangevallen en het willen vernietigen. Deze wederzijdse steun is essentieel om de uitdagingen van de oorlog en zelfs de naoorlogse omstandigheden het hoofd te bieden. Het gedrag en de traditie van de profeten, en in het bijzonder de Zegel der Profeten, en vooral de sociale traditie van het Iraanse volk, hebben altijd de nadruk gelegd op het helpen en steunen van elkaar. Deze samenwerking en solidariteit vormen een maatschappelijk ethos en, inderdaad, "het maatschappelijk kapitaal van het Iraanse volk" als cultureel erfgoed. Het principe van solidariteit onderstreept deze fundamentele waarheid: behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden en leg anderen niet op wat je zelf niet wenst. Dit principe is consequent benadrukt in de Tien Geboden van Mozes en Jezus, het gedrag en de tradities van de edele Profeet van de islam, en de koranische cultuur, en wordt door de Profeet (vrede zij met hem) beschreven als "de leider van alle daden".

2-3 Ten derde, aandacht voor maatschappelijke verantwoordelijkheid: Maatschappelijke verantwoordelijkheid is een vorm van mededogen jegens de samenleving en medemensen. De reikwijdte van deze verantwoordelijkheid strekt zich allereerst uit tot alle inwoners van Iran en vervolgens, volgens de goddelijke leer, tot alle mensen ter wereld. Daarom benadrukte de Wijze Leider van Iran vanaf het begin van zijn leiderschap over de Ummah de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de nobele Iraanse natie jegens het Heilige Jeruzalem en riep hij het volk op om massaal deel te nemen aan de

Jeruzalemmars . Wat een prachtig gezicht was het – elk segment van de Iraanse natie, van de president van de republiek tot het hoofd van de rechterlijke macht, de secretaris van de Nationale Veiligheidsraad en alle leden van het kabinet, transformeerde het tafereel van de Jeruzalemdag in een verenigd " Labbaik ". ja Khamenei !" en behaalde de grootste en meest diverse bijeenkomst van mensen in de geschiedenis van Quds -dag.

3) Vastberaden verzet tegen de vijanden van Iran, het uitbannen van vijandelijke arrogantie en vernedering: Zware vergelding en een roep om bloedwraak tegen de vijanden van het Iraanse volk, het bestrijden van elke vorm van agressie en vernedering door de vijand, en het eisen van compensatie en gerechtigheid zijn essentiële onderdelen van het intellectuele kader van de geachte ayatollah Sayyid. Mojtaba Hosseini Khamenei . Deze benadering belichaamt dezelfde toon, uitdrukking, methodologie en waardige houding als Imam Ruhollah Khomeini (moge God hem genadig zijn), de martelaar en leider van de Islamitische Revolutie. De inzichtrijke en goddelijke leider verklaarde: "Ik verzeker iedereen dat we de bloedwraak voor jullie martelaren niet zullen vergeten." In een ander geval, als een barmhartige leider van alle mensen en alle martelaren, en inderdaad een voorvechter van gerechtigheid, verklaarde hij terecht: "De aard van deze vergelding is niet beperkt tot het martelaarschap van de grote leider van de revolutie; integendeel, elk lid van de natie dat door de vijand gemarteld wordt, vormt een afzonderlijk geval voor vergelding. Hoewel een beperkt deel van deze vergelding tot nu toe is gerealiseerd, zal deze zaak, totdat deze volledig is voltrokken, de hoogste prioriteit blijven hebben, vooral met betrekking tot het bloed van onze kinderen en zuigelingen. Daarom heeft de misdaad die de vijand opzettelijk heeft begaan tegen de basisschool Shajarah -e Teybah in Minab en soortgelijke gevallen in dit opzicht een bijzondere status." Hij benadrukte dat het eisen van schadevergoeding niet alleen om de materiële waarde gaat, maar ook als een vorm van straf voor de ernstige zonde die is begaan. Hij verklaarde expliciet: "Eén punt dat ik moet benadrukken is dat we in elk geval vergelding zullen eisen van de vijand. Als ze weigeren, zullen we hun bezittingen in beslag nemen voor zover wij dat nodig achten. En als zelfs dat niet mogelijk is, zullen we hun bezittingen in dezelfde mate vernietigen."

4) De internationale strategie van de Islamitische Republiek Iran definiëren: Het ondersteunen en onderhouden van vriendschappelijke betrekkingen met de vijftien buurlanden is een hoeksteen van deze visie. Tegelijkertijd zijn de agressie tegen de regio, de Amerikaanse aanwezigheid in de hele regio, de voortzetting van het regionale oorlogsbeleid en de nadruk op het onderscheiden van geografische gebieden met militaire aanwezigheid en gebieden die vrij zijn van de dominantie van de mondiale machthebbers, belangrijke bepalende factoren voor het defensiebeleid van het land. Dit beleid is gebaseerd op zowel de rationaliteit om de veiligheid en vrede van Iran in de regio te waarborgen, als op een natuurlijke en onvermijdelijke reactie.

5) Prioriteit geven aan steun en vriendschappelijke betrekkingen met de landen van de verzetsas en de landen die zich verzetten tegen het koloniale systeem: Vandaag de dag zien we dat, naast de meedogenloze en angstaanjagende strijd tegen het bezettende, oneervolle Israël en het terroristische Amerika, Hezbollah in Libanon, het verzet in Jemen en het Volksleger van Irak zelfopofferende krachten zijn die in de voorhoede van deze strijd staan. Het verzetsfront strekt zich uit over vele delen van de wereld en hun onbaatzuchtige aanwezigheid zal zich manifesteren wanneer dat nodig is. Het is duidelijk dat de primaire reactie op vriendschap en broederschap – steun en solidariteit – gericht moet zijn op het verzetsfront.

De geur van het leiderschap van de martelaar-imam, zoals verwoord in de eerste woorden van deze wijze leider, is herleefd, alsof God de "School van de Gemartelde Leider" en de traditie van Imam Khomeini (moge God hem genadig zijn) nieuw leven heeft ingeblazen. Deze intellectuele school belichaamt vijf belangrijke kenmerken, die worden weerspiegeld in de vijf genoemde punten:

A) Het hart aan God overgeven, een band met de Ene, Unieke God tot stand brengen en de goddelijke geboden respecteren als de fundamentele pijler van het bestuur;

B) Verbinding maken met de Wilayat al- Mahdi (de hoeder van de verborgen Imam), de Wilayat al- 'Alawi (de hoeder van de Ahl al- Bayt) voortzetten en de voorwaarden scheppen voor de opkomst van de zoon van Wilayat en de wereldwijde verlosser;

- C) Het respecteren van het volk als de goddelijke zegen van de Islamitische Republiek Iran en de bron van de effectiviteit en legitimiteit van het systeem;
- D) De nadruk leggen op nationale eenheid ondanks ideologische verschillen en diversiteit, prioriteit geven aan het verlichten van de moeilijkheden van de bevolking en het versterken van sociale rechtvaardigheid;
- E) Het versterken van de identiteit van het verzet tegen Amerika en Israël als de as van het kwaad in de wereld, en het bevrijden van de regio van het kolonialisme door een einde te maken aan alle militaire activiteiten van Amerika in West-Azië. Deze kenmerken weerspiegelen het pad en de traditie van Gods bevrijders, die geen grenzen of tijd kennen en een vloeiende, duurzame ideologie vertegenwoordigen. Mogen wij allen de intellectuele school volgen van de martelaar-leider, de wijze, en zijn rechtvaardige opvolger – de inzichtrijke, goddelijke en revolutionaire leider.